



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Gereformeerde Kerk Woubrugge.

Predikant: ds. Carolina Koops-Verdoes
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
 Scriba: Erica Doelman
scribawoubrugge@gmail.com

Voor het beluisteren van de dienst via Kerkmroep, klik [hier](#)

Voor het bijwonen van de dienst via YouTube klikt u op onderstaande knop:

Kerkdienst via YouTube

Vieringen komende zondagen

Hartelijk welkom in de diensten de komende zondagen! A.s. zondag hoopt ds. Carolina Koops-Verdoes voor te gaan en op zondag 3 mei staat ds. Eric Bouter uit Hendrik-Ido-Ambacht op het rooster. Op maandag 4 mei wordt in Woudsoord een interkerkelijke herdenkingsbijeenkomst gehouden, voorafgaand aan de dodenherdenking. Goede diensten toegewenst!

Zondag 26 april 9.30 uur

Voorganger - ds. Carolina Koops-Verdoes
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - John de Kleer
 Diaken - Corrie Stenvers
 Lector - Riet Rijjaarsdam
 Kindernevendienst - Kristél van der Meer
 Koster - Margreet Blom
 Gastvrouw - Corrie Stenvers
 Geluid - Peter Meulbroek

Schem - Tim de Kok
 Camera - Richard van der Leij
 Bloemen - Ada de Kleer
 Oppas - Jannie Kruijswijk
 Collecten - Hart voor kinderen, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Antje Oosterkamp
Koffie na de dienst

Zondag 3 mei 9.30 uur

Voorganger - ds. E. Bouter, H.I. Ambacht
 Organist - Ton Gortemulder
 Ouderling - Jan Wim Kruijswijk
 Diaken - Jan van 't Wout
 Lector - Bea van der Kolk
 Kindernevendienst - Nina de Kok
 Koster - Dick Hoogendoorn Azn.
 Gastvrouw - Angelina Hoogendoorn

Geluid - Corné Ket
 Schem - Hansje Herfst
 Camera - Iwan de Kok
 Bloemen - Petra de Kok
 Oppas - Janet Terhorst
 Collecten - Kerk, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Antje Oosterkamp
Koffie na de dienst. Er is geen Brugclub.

Maandag 4 mei 19.00 uur, Woudsoord

Voorganger - mw. Gretha Bregman-Hoving
 Organist - Marc Koning
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Klik [HIER](#) voor de dienst in de Dorpskerk via kerkdienstgemist.

De liturgie voor de diensten is te vinden op de [website](#) van onze kerk.

Gemeentenieuws

Collecte 26 april voor Hart voor kinderen

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Wij willen het verschil maken tussen niets en iets. Een betere toekomst voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele omgeving. Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen.
[Lees verder.....](#)

Geen Brugclub op 3 mei

Vanwege de meivakantie is er zondag 3 mei geen Brugclub. We wensen de jongeren en leiding een fijne vakantie toe.

Terugblik gemeentevergadering 23 april

Ca. 22 gemeenteleden waren aanwezig op de gemeentevergadering op 23 april. Het eerste gedeelte van de vergadering was gewijd aan het thema Veilige Kerk. De drie vertrouwenspersonen van de gezamenlijke kerken waren aanwezig om zich voor te stellen en via een interactieve presentatie met de aanwezigen in gesprek te gaan over de vraag: wat doe je bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag? De presentatie is hieronder terug te vinden. Na de pauze gaf penningmeester John de Kleer een toelichting op de financiële stand van zaken van de gemeente. Als laatste werden de beleidspunten voor 2026-2027 gepresenteerd. Deze zijn te vinden op de website van de kerk. Hierop is positief gereageerd. De kerkenraad gaat met deze beleidspunten verder. Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt in het Contactblad van juli-augustus.

Presentatie vertrouwenspersonen

Beleidspunten 2026-2027

Verspreiding mei-juni nummer Contactblad

Eén dezer dagen verschijnt het mei-juni nummer van het Contactblad. Als het goed is ontvangt iedereen die zich heeft opgegeven voor de digitale versie, de mail met de link naar het Contactblad. Check voor de zekerheid ook de spambox. Is er naar uw mening iets niet goed gegaan of heeft u per ongeluk een papieren of digitale versie ontvangen terwijl dat niet de bedoeling was? Neem dan contact op met Peter Meulbroek of Erica Doelman.

Boeken- en spulletjesmarkt en Veiling op 8 en 9 mei

Op 8 en 9 mei organiseren we weer onze jaarlijks terugkerende boeken- en spulletjesmarkt. Dit jaar aangevuld met een veiling op vrijdagavond.

Vrijdag: 14.30 uur tot 20.00 uur (veiling van 19.00 uur tot 20.00 uur)

Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur

Wij zijn weer op zoek naar mooie spulletjes (geen meubels e.d.) en goed verkoopbare boeken, zodat we het aanbod kunnen vernieuwen en aanvullen. Wilt u dit opgehaald hebben? Wij halen de spullen op woensdag 22 april of donderdag 7 mei graag bij u op. Graag aanmelden bij Petra de Kok, via mail (de.kok.pa@gmail.com)

Verder zijn wij op zoek naar mooie veilingitems die we bij opbod kunnen veilen. Te denken valt aan diensten zoals stofzuigen, ramen zemen, auto wassen. Maar ook het verzorgen van een high tea, koud buffet of het bakken van een taart hoort tot de mogelijkheden. Wees creatief, er kan heel veel! Graag diensten/veilingitems doorgeven aan Ada.de.kleer@hetnet.nl, 06-29105395)

Dit jaar zullen we ook starten met het verkopen van kleding. We zijn dus op zoek naar kleding, voor volwassenen en kinderen. Deze kleding dient schoon en heel te zijn en mag ingeleverd worden bij Charlotte Hoogendoorn, Kerkweg 32. Natuurlijk willen we de kleding ook bij u ophalen, dan mag u contact opnemen met een lid van de boeken-en-spulletjesmarktcommissie.

In de kerkzaal staat weer het bekende bord waarop u zich op kan geven om uw hulp aan te bieden en op welke dag dat dat zal zijn. Ook hopen we op veel hulp bij het uitpakken en inpakken van de boeken en spullen. Ten slotte maken vele handen licht werk. We zullen u op de hoogte houden in de nieuwsbrieven en het Contactblad. We hebben er weer zin in! Alvast bedankt, namens de boeken -en spulletjesmarktcommissie.
Ada de Kleer



Gezamenlijke kerken



3 mei Tijd voor Ontmoeten in de huiskamer

Op zondagavond 3 mei vindt de laatste bijeenkomst van dit seizoen van Tijd voor Ontmoeten plaats, in de huiskamer. Eerder kon de ontmoeting wegens omstandigheden niet doorgaan. Degenen die zich voor deze ontmoeting hadden aangemeld hebben inmiddels bericht gekregen van deze nieuwe datum. We hopen op een inspirerende ontmoeting.

Samenkomst van herdenken op 4 mei in Woubrugge

Ook dit jaar is er voorafgaand aan de Dodenherdenking een korte samenkomst van herdenken en bezinnen in de grote zaal van Zorgcentrum Woudsoord. We staan stil bij het thema van 'Het Nationaal Comité 4 en 5 mei': "De geschiedenis begrijpen". De samenkomst begint om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur. Daarna kan worden aangesloten bij de tocht naar het monument bij de Dorpskerk. Weet u van harte welkom!

De samenkomst in Woudsoord wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Woubrugge en Hoogmade en wordt dit jaar geleid door Gretha Bregman-Hoving, pastor van de Dorpskerk in Woubrugge. Organist Marc Koning zorgt voor de muzikale begeleiding. Degenen die alleen bij de stille tocht willen aansluiten kunnen om 19.30 uur verzamelen bij de hoofdingang van Woudsoord.

Ander nieuws



Creatief in het Kerkje aan de Does

Afgelopen 20 maart hebben we met elkaar paasstukjes gemaakt. Een gezellige en ontspannen middag. Er zijn alweer nieuwe activiteiten gepland, zet ze vast in de agenda. We willen benadrukken dat deze activiteiten voor jong en oud[er] zijn. Iedereen is welkom. T.z.t. volgt nadere informatie:

6 juni Decoupage (met lijm en servetten iets nieuws creëren)

31 oktober Herfststukjes maken

12 december Kerststukjes maken

Agenda

- 03-05** 20.00 uur Huiskamerontmoeting
- 04-05** 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in Woudsoord
- 08-05** 14.30 uur Boeken- en spulletjesmarkt in en bij de Verbinding
- 09-05** 10.00 uur Boeken- en spulletjesmarkt in en bij de Verbinding
- 12-05** 19.30 uur Vergadering kerkenraad
- 13-05** 10.00 uur Kerkelijke viering Woudsoord
- 14-05** 09.30 uur Hemelvaart, gezamenlijke dienst in het Kerkje aan de Does

Tot slot

Ik leef

Ik leef
 Ik leef door te sterven,
 door Jezus' weg te gaan.
 Ik leef door met Jezus op te staan.

Hij vraagt ons hem te volgen.
 Ik ga hem achterna.
 Zijn weg leidt naar het leven,
 maar ook langs Golgotha.

Daar leer ik los te laten,
 zoals Jezus heeft gedaan.
 Daar sterft mijn oude mens,
 om met hem weer op te staan.

Voor hem is heel mijn leven.
 Ik leg het voor hem neer.
 Wat heb ik te verliezen?
 Mijn rijkdom is de Heer!

Ik volg met open handen
 en ontvang wat hij mij geeft.
 Zo sterf ik aan mijzelf,
 omdat Jezus in mij leeft.
 Ik leef...

Sela
 tekst: Peter Dijkstra

